



# Plaatselijk Nieuws

uit

## Ons Dorp



## Zwartkijkers opgelet!



(Door onze correspondent Johannes) - Dorpsdokter Visser, ons allen welbekend, is enige tijd geleden uitgenodigd om toe te treden tot het prestigieuze Friedrich Nietzsche Instituut Fur Körper Und Geist. Aanleiding voor dit eerbetoon was een uiterst vernieuwende uitvinding van Dokter Visser; de "volautomatische spectro-rozificiëermachine".

Het ingenieuze apparaat is een uitkomst voor mensen die aan depressies en nerveuze spanningen lijden. De machine zorgt door nabootsing van het zenuwenaamde "doppler-effect" voor een subtiele wijziging in de frequentie van de lichtgolven die het oog van de patient bereiken. Hierdoor neemt de patient zijn of haar omgeving geheel in het roze gedeelte van het spectrum waar, hetgeen in de patient een toestand van optimisme en zelfs euforie teweeg kan brengen. Het apparaat is voorzien van een handig statief, zodat u het in principe overal mee naar toe kunt nemen. Dr. Visser is momenteel druk doende met de ontwikkeling van een uitvoering van de machine die op het hoofd van de patient kan worden bevestigd, zodat de therapie tijdens het fietsen of wandelen ongehinderd doorgang kan vinden.

## Oppassende burger voorkomt nieuwe misdaadgolf

Ons Dorp - (Van onze correspondent Johannes) Naar eerst nu bekend is geworden dreigde Ons Dorp rond de kerstdagen opnieuw te worden overspoeld door een misdaad- of op zijn minst een misdrijf-golf. Nadat begin december vorig jaar reeds een opzienbarende arrestatie werd verricht die een nieuwe licht wierp op een reeks van inbraken die in de afgelopen jaren in de wintermaanden werd gepleegd was het rond de kerst bijna opnieuw raak.

Zoals vermoed bleek de frivool geklede allochtone medelander die indertijd met behulp van de krasse Huib Olieslager werd aangehouden niet alleen te opereren. Zijn handlanger die op dat moment aan de dans wist te ontspringen bleek allerninst ontmoedigd door de aanhouding van zijn kameraad, en toog opnieuw op het inbrekerspad. Dat pad werd ditmaal echter gekruist door Gerrit Tuinman van Dierenmagazijn Tuinman, die zich op de ochtend van 1e kerstdag toevalligerwijze buiten in de besneeuwde weilanden van boerderij Keuterleut bevond.

Toen Gerrit iets na zevenen een persoon ontdekte die zich verdacht ophield in de weilanden in de omgeving van de rotonde aarzelde hij geen moment, en ging op onderzoek uit. Gerrit's in de Bescherming Burgerbevolking opgedane militaire ervaring kwam goed van pas toen hij de zich verdacht ophoudende persoon ongemerkt benaderde.

Nadat hij de verdachte voldoende was genaderd kon hij vaststellen dat deze voldeed aan het signalement van de begin december ontsnapte handlanger van de inbreker: Een rood kostuum, een rode muts en een witte baard. Dit was voor Gerrit het signaal om op te staan uit de sneeuw, zich bekend te maken en de persoon te sommeren hem te begeleiden naar de politiestation om te worden overgedragen aan de autoriteiten.



(Lees verder pag. 1, kol. 2)



Wat er vervolgens gebeurde werd ons door een nog steeds geemotioneerde Gerrit Tuinman verteld:

"Die gast begon met zijn armen te zwaaien en te roepen van Ho-ho-ho. Vanwege zijn rode kostuum wist ik dat het een communist was, en je weet hoe die communisten zijn. Die kunnen allemaal exotisch vechtsporten als Yoga en karate. Gelukkig had ik toevallig mijn karabijn bij me, dus die heb ik toen bij wijze van zelfverdediging op hem gericht. Je weet het immers maar nooit met die gasten. En ja hoor, nog geen seconde later kwam die gast naar me toe en haalde een zak tevoorschijn, waarin hij begon te graaien.

En toen heb ik hem een kogel door zijn kop gejaagd."

Tot zoverre de verklaring van de heer Tuinman, die door zijn kordate optreden Ons Dorp naar het schijnt heeft behoed voor een nieuwe golf van inbraken. Hoewel Brigadier Beenhakker van de plaatselijke politie binnen enkele minuten ter plaatse was en volgens zijn woorden aanvankelijk "met verbazing en ontzetting" had gereageerd was hij er inmiddels in geslaagd zijn bijna spreekwoordelijke kalmte te hervinden.

Naar aanleiding van zijn voorlopig onderzoek deelde Beenhakker ons het volgende mee:

"Het lijkt er op dat hiermee een onverkwikkelijke zaak die al bijna 3 weken de gemoederen bezighoudt eindelijk is opgelost. De politie, in casu ikzelf, was al geruime tijd op zoek naar een vooralsnog onbekende persoon die vermoedelijk in verband stond met een aantal in de decembermaanden van voorgaande jaren gepleegde inbraken en insluipingen, alsmede wellicht enige andere misdrijven. Het feit dat er een de dood tot gevolg hebbende zelfverdedigingsactie aan te pas moest komen om deze zaak tot een succesvolle afronding te brengen is op zichzelf onfortuinlijk te noemen, maar ik ben ervan overtuigd dat de inwoners van Ons Dorp in de toekomst rustiger zullen slapen. Ons onderzoek is momenteel nog in volle gang - Zo is bijvoorbeeld nog niet bekend of de allochtone bende vanuit het Noorden of het Zuiden opereerde. Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. Zijn paspoort vermeldde als woonplaats de noordpool, dus dat adres is vermoedelijk vals. Het stoffelijk overschot is voorlopig ter bezichtiging opgehangen aan de schandpaal op de Brink."



(Oppassende burger Gerrit Tuinman op de plaats van het misdrijf)

## Concurrenten delen slagen uit.

(Van onze correspondent Ruud - uit het Instituut) - Het begon allemaal heel onschuldig toen dhr M., uitbater van het dorpsshuis, een annonce plaatste op de reclamezuil (peperbus in de volksmond) op de hoek van de rotonde waarop stond te lezen: "Volgende week vrijdagavond, van half acht tot half negen in het dorpsshuis: Start 64 delige cursus 'Horlepijpdansen' o.l.v. het showballet 'Pennie de Jager's showgirls' Komt allen!".

Al gauw zorgde de annonce voor een klein opstootje bij de peperbus daar men iets nieuws had om zich op te verkneukelen. Het duurde echter nog geen drie kwartier of er was een annonce overheen geplakt door dhr M. van Cafe Mulder waarop stond te lezen: "Volgende week vrijdagavond, van kwart over zeven tot kwart voor tien in Cafe Mulder: Start 65 delige cursus 'Driekusman dansen' met muzikale begeleiding van showorkest 'Okki en de Blaftengels' Komt Allen!".

Het is al langer bekend dat de families M. en M. elkaar niet liggen. Nu echter dreigde er een banale sfeer te ontstaan doordat beide heren steeds verder gingen om het aantrekkelijker te maken voor de mensen. Uiteindelijk hing op de peperbus deze poster: "Volgende week vrijdag t/m zaterdag nonstop-cursus 'Driekusman' met 40% korting bij direct inschrijven, kinderen half geld, gratis ontbijt, aantrekkelijke kortingscoupons t.w. van Fl 50,-! Maar wacht, er is nog meer: Gratis gevulde koken of kano's naar keuze en een video-opname van uw vorderingen, op professionele wijze vastgelegd door een erkend cameraman! Plezier voor het hele gezin!".



(Lees verder pag. 1, kol. 2)

Toen was het moment daar, dat beide heren, tegelijkertijd met ahang, posters en behanglijm de peperbus wilden bezaaien met hun allerlaatste aanbieding. Het duurde niet lang of de twee families lagen te glijden in elkaars lijkklodders en boden een hilarisch spektakel totdat de sterke arm der een in de persoon van brigadier Beenhakker een einde maakte aan het ordinaire spektakel.

Commentaar van dhr M.: "Die gasten van Molenaar denken dat ze alles kunnen maken".

Commentaar van dhr M.: "Die gasten van Mulder denken dat ze alles kunnen maken".

Het spreekwoord luidt: waar twee vechten om een been, gaat de derde ermee heen. Daarom schreef iedereen zich enthousiast in bij de volgende poster welke een uur na de vertoning op de peperbus hing: "Bij wijze van proef, Kleurenfilm met geluid 'the sound of muzak' Nederlands gesproken met stemmen van o.a. Ted de Craak en Gerard Box. Voor de hele familie. Waar: recreatierruimte van camping 'De Laatste Eer'. Wanneer: Volgende week vrijdag om zeven uur. Komt allen! Hieronder inschrijven."

En zo bood camping 'De Laatste Eer' een grandioos spektakel in de verduisterde recreatierruimte. Voor velen onder ons was het de eerste maal dat men een kleurenfilm met geluid zag en er ging dan ook aan het einde van de spektakelfilm terecht een staande ovatie richting het echtpaar Vogelaar, eigenaar van de camping.

Laatste commentaar van dhr Vogelaar: "Kijk, of het nu gaat om danses of bewegende kleurenfilm. Het gaat uiteindelijk om de culturele kunst en niet om de prijs. Ik kan het niet maken om gratis koken weg te geven. Zo'n filminstallatie kost duur geld en mijn schoorsteen moet ook roken. Duidelijk kiest men is Ons Dorp voor vooruitgang en laat men de driekushorledans voor wat het is."

Tot zover de berichtgeving uit Ons Dorp.

## In het Zonnetje



Dit keer staat **Karel Kok van Slagerij Kok** in het zonnetje. Karel en zijn (oorspronkelijk uit De Stad afkomstige) vrouw Klara Hals zwaaien nu alweer bijna 30 jaar samen over de slagerij van Ons Dorp. Ook de drie zonen van het echtpaar Kok-Hals mogen graag de handen uit de mouwen steken in de zaak van hun ouders. Het slagersvak zit de jongens (Kees, Koos en Kaas) in het bloed. Zoals de jongste zoon Kaas het zo mooi verwoordde: "Als ik een varkensdarm zie wil ik die gewoen instictief vullen." De familie Kok heeft, zoals vele dorpsgenoten, iets met dieren. In zijn jonge jaren was vader Karel Kok een bevoegen gantzentrekker, maar de fakkel is inmiddels overgenomen door oudste zoon Kees, die bij de laatste [kampioenschappen gantzentrekken](#) de finale wist te bereiken. Maar niet alleen de kinderen zijn prijswinnaars; ook de door Slagerij Kok geleefde fokte gantzen winnen in de prijzen. Het varkensvlees van Kok is vermaard in de wijde omtrek. Gevraagd naar het geheim van de smid verklapte Karel ons het familiegeheim: "De truuk zit hem niet in het fokken, maar in het slachten - of liever gezegd het niet slachten. Wij gaan diervriendelijk met onze dieren en wurgen om, en daarom snijden wij onze varkens niet open, maar wurgen ze. Dat doet niet zoveel pijn en bovendien krijg je zo een mooiere doorbloeding van het vlees."

## KLEINE BOODSCHAPPEN

A.s. Zondagavond in de kerk. Discussieavond o.l.v. Discinee

Boonzaaier. Onderwerp: Moet de positie van Paus

erfelijk worden?  
Gratis cake. Inl. tel. 666.

Macramee mee met Wijmpje Kuiper. Laat uw vrouwelijke creativiteit de vrije

loop.  
Tel 262.

Vrijwilligers gezocht: Wie wil er a.s. zaterdagmiddag mee

komen helpen met hondenmeppen? Geef u op bij Gerrit De Boer, tel. 212.

Lieve Anneke, Je hebt vorige week je leren slippje laten liggen, maar ik ben je telefoonnummer kwijt. Bel me a.u.b. op tel. 592. Discretie verzekerd.

Aanstaande woensdag: Bekken trekken op de Brink. Onschuldig volksvermaak voor jong en oud.

Ketellapper Electro biedt aan: Quick'nBrite - uit Amerika: Het schoonmaakmiddel van de toekomst. Brink 13.

Nieuw in Ons Dorp: Rent-A-Kid. Ideaal voor kinderen. [Bezoek de website!](#)

Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, zijn de openingstijden van het postkantoor verder beperkt. Vanaf heden geopend van 11.30 tot 12:00. E.e.a. conform onze nieuwe campagne "Weer zo'n geweldig idee - van de PTT".

Wie heeft mijn gedresseerde regenworm gezien? Bel alstublieft met grote peed

Kees Krotenkoker. Tel. 573.

Jut en Jul Timmerman zijn volgde week woensdag 25 jaar getrouwd. (met elkaar). Iedereen is hartelijk welkom voor felicitaties en/of condoleances.

Dorpsstraat 8, Tel. 132.

Punnikvereniging TBT (Tot Bloedens Dag) organiseert a.s. zaterdagavond wederom het punnikfestival op de Brink.

Te koop: Ossegalstenen, varkenswangen en diverse andere paardenmiddelen. Slotenmaker

Kruidentierswaren. Tel. 733.

Leest [Weird Planet Magazine!](#) Nu geheel gratis en in kleur.

Heeft u een hobby? Laat u bij het uitoefenen hiervan dan begeleiden door een professioneel hobbyist. Dit kan ongelukken voorkomen. Kleine vergoeding. Tel. 845.

**Dierenmagazijn Tuinman** tijdelijke aanbieding **kakelverse MADEN**



5ct per stuk. zelf uitzoeken elke 10e made GRATIS